

Uw verslaggever kon een wat merkwaardige gewaarwording: met een (oud-) generaal in gesprek over ontwapening en vrede, niet onderdrukken. Aan het eind van de avond dacht ik wel: "waren er maar meer van zulke generaals, in dienst".

E.B.

WAT HEEFT EEN VREDES- Beweging nog voor zin?

K.Spronk

Gereformeerd predikant Monnickendam

Het nut van de vredesbeweging wordt nogal eens in twijfel getrokken. Dragen al haar activiteiten werkelijk iets bij aan de oplossing van de grote problemen waarvoor we staan? Brengt ze vrede en welzijn voor iedereen dichterbij? Soms lijkt het er inderdaad op dat werkelijke vooruitgang alleen maar afhangt van de bevestigingen van belangrijke leiders. Dat er uiteindelijk geen kruisraketten in Nederland geplaatst zullen worden, bijvoorbeeld, lijkt in de eerste plaats te danken te zijn aan de behoefte van de secretaris-generaal van de communistische partij in de Sovjet-Unie om zich te profileren als vredestichter en niet aan de vele soms zeer massale betogingen hier te lande. Nu is het de vraag of een dergelijk succes aan de onderhandelingstafel niet mede te danken is aan de sfeer die werd gekweekt door de vele acties. Maar dat is moeilijk meetbaar. Het zou echter best ook wel eens zo kunnen zijn dat het belangrijkste resultaat van die massale acties de actievoerders zelf geldt. Het heeft vooral het gevoel van saamhorigheid versterkt. Het werkt bemoedigend: kijk eens met hoevelen we zijn! Of men naar buiten toe zoveel bereikt met deze massaliteit

mag betwijfeld worden. Leuzen-Hoe hard je ze ook schreeuwt-blijven ongenueanceerd en bewerken bij andersdenkenden s lechts weezin. Daarom zie ik de belangrijkste taak van de vredesbeweging niet in een dergelijk grootschalig activisme. Veel beter dan zulke kortstondige manifestaties is het geduldige en volgehouden werken aan de basis. Vrede is niet in een klap te bewerken. Al kreeg je alle kernwapens (en dat zijn er heel wat meer dan het relatief kleine aantal kruisvluchtwapens) de wereld uit, dan was daarmee de vrede nog niet bereikt. Daarvoor is er allereen een levenshouding nodig die blijkbaar niet vanzelf spreekt en die daarom steeds weer gestimuleerd moet worden. Waar mensen in hun plaatselijke situatie niet in vrede kunnen leven, door verschil in inzicht, status, ras of nationaliteit, hoeven we weinig te verwachten van vrede en welzijn in groter verband. Daaraan werken aan de basis is vaak moeizaam en weinig spectaculair. Het kost meer dan een spandoek en een vrije middag. Maar het is de moeite waard. Een beweging die op deze manier op gang is gebracht blijft het langste doorwerken.

K.S.

AGENDA

Psychologen voor de vrede organiseren:

Cursus: "leven in deze doodscultuur".

Op donderdagavonden van 20-22 uur .

Data: 4 en 18 februari

3, 17, 31 maart

1 april 1988

Trefwoorden: dreiging oorlog, beelden over dood
vergankelijke symbolen van leven
omgaan met angst, konflikten.

Plaats: Castricum of Beverwijk.

Kosten: f 25,-

Bel voor informatie: 02510-10354 of 02510-
57884 .

fam. Spronk .

N.2. Burgwal .



NIEUWSBRIEF
INFORMATIEKRANT VAN DE VREDESBEWEGING MONNICKENDAM · EDAM · VOLENDAM NR. 5/87

DECEMBER KERSTNUMMER