

Advertentie



“We lijken ingehaald te worden door de Happinez”

Spiritualiteit

Spiritualiteit is sinds een jaar of tien 'in': een beweging weg van vastgeroeste vormen en dogma's en met een sterke nadruk op openheid, beleving en liefde. In zekere zin zijn we bij de PThU sinds jaar en dag met precies dezelfde dingen bezig. Docenten en onderzoekers verdiepen zich op allerlei manieren in zaken die met de geest/Geest te maken hebben en zo ook met de inspiratie en persoonlijke innerlijke ervaring waarnaar men tegenwoordig zo hunkert. Wat binnen de muren van een universiteit (en in aansluiting op tradities) plaatsvindt, is echter minder hip dan wat we in glimmende glossy's en trendy events gepresenteerd krijgen. Soms bieden die laatste niet meer dan een oppervlakkige herhaling van wat je ook kunt opdiepen uit de bronnen waar we in onze kerkelijke traditie al zo lang uit putten. En anders kunnen we het aanwijzen in de door ons bestudeerde andere religieuze varianten.

Toch stimuleren die nieuwe trends ons om juist over de dingen die je als vanzelfsprekend doet, nog eens goed na te denken. Hoe kan het dat we op ons eigen terrein door de *Happinez* lijken te zijn ingehaald? Hoe zit het met de spiritualiteit in de opleiding en bij de opleiders? Blijkbaar hebben we het een en ander uit te leggen; misschien ook zullen we open moeten staan voor vernieuwing. Zoals u dat kunt lezen in het gesprek met twee Amsterdamse predikanten, dat – heel ouderwets en ook goed protestants – begint bij de Bijbel.

Overigens, zoals u aan de vernieuwde vormgeving kunt zien, hebben wij niets tegen een goede verpakking. Maar we gaan wel voor de inhoud.

Klaas Spronk
Hoofdredacteur

editorial